

DE EERSTE NIEUWSBRIEF

Voor u ligt onze eerste nieuwsbrief. Met de nieuwsbrief gaan wij iedereen informeren over alles waar wij als stichting mee bezig zijn. En dat niet alleen, ook als er nieuws te vertellen is over onze geliefde plantage Hanover/Mawakabo, dan zullen wij dat opnemen in onze nieuwsbrief.

Omdat wij deze nieuwsbrief niet te groot willen laten zijn, zal er, waar nodig, ook verwezen worden naar de pagina op onze website (wianofru.nl). Lees je de nieuwsbrief op je computer of telefoon dan kan je met één klik naar de juiste pagina.

In deze eerste nieuwsbrief beginnen wij met het voorstellen van het bestuur, zodat iedereen weet wie wij zijn en wat ons drijft om ons in te zetten voor de plantage.

HET BESTUUR STICHTING WI ANOFRU!

Het bestuur van stichting Wi Anofru! bestaat uit 7 bestuursleden en daarnaast hebben we ook een coach.

JOOP SLUIJMERS, VOORZITTER



Hallo allemaal, aan mijn foto valt direct te zien dat ik geen nazaat ben.

Ik ben Joop Sluimers, geboren op 2 maart 1961 te Alphen a/d Rijn.

Waarom stel ik zoveel belang in het welzijn van de plantage?

Eigenlijk is dat heel eenvoudig: ik ben er geweest, meerdere keren zelfs. Volgens mij hoeft ik dan niets uit te leggen, voor wie de plantage kent, hoe het is om daar te zijn, dat gevoel!

Ik heb de plantage leren kennen dankzij mijn vrouw, Diana (zij stelt zich even verderop voor). Die plek, de plantage, waar je eigenlijk niet meer weg wilt als je er bent, dat is iets wat we moeten koesteren en bovenal moeten we ervoor zorgen dat de plantage leefbaarder

wordt, toegankelijker wordt voor alle nazaten, vrienden en belangstellenden.

Wat ik wil bereiken is dat alle nazaten zich inzetten voor de plantage, onder andere door te helpen bij de wederopbouw op wat voor wijze dan ook, dat alle neuzen dezelfde kant op staan, dat we met trots kunnen zeggen:

“Hanover is van ons en wij zijn Hanover: Wi Anofru!”

HELYDIA KENSWIEL, VICEVOORZITTER



Beste nieuwsbrief lezers, als bestuurslid van stichting Wi Anofru! wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Helydia Kenswiel (dochter van Selita Klas) en ben 32 jaartjes jong en mag de functie vicevoorzitter bekleden.

Mijn motivatie voor deelname aan de stichting wordt vooral gestimuleerd door de liefde voor plantage Hanover. Ik zal proberen mijn liefde voor Hanover met jullie te delen door elke nieuwsbrief een stukje te schrijven over mijn ervaringen tijdens mijn vakantie in Suriname naar plantage Hanover.

Deel 1

Ik wil jullie even meenemen naar een van mijn herinneringen. Elke vakantie naar Suriname werd er minimaal één weekend ingepland om naar plantage Hanover te gaan. Mijn moeder, ooms en tantes, iedereen bereidde zich voor om daar een aantal dagen door te brengen. Voorafgaand aan zo een weekend werd er onderling besproken wie wat meeding nemen en waarvoor zorgde. Er werden heel wat voorbereiding getroffen.

Allereerst werd geïnventariseerd hoeveel mensen er mee gingen, want het vervoer moest geregeld worden. Daarna werd er nog even rondgebeld naar de overige familieleden dat wij dat weekend op Hanover zouden zijn. Dit zorgde ervoor dat er meer mensen dat weekend naar Hanover gingen. Het linnengoed, zaklantaarns, kleding, specerijen, eten, drinken en nog veel meer werd ingepakt om mee te nemen. Ik zat in de achterbak van een pick-up vol met allerlei spullen die van de stad naar plantage gebracht werden.

Ik had een doek om me heen. Die had mijn moeder me gegeven zodat niet al het bauxiet in mijn haar terecht zou komen: de weg was toen nog niet geasfalteerd. Ja en dan op een gegeven moment begin je te tellen. Alle elektriciteit palen hadden een nummer. Voorbij paal 21 en dan rechtsaf de plantage in. Dat is altijd een opluchting want dat betekent dat we er bijna zijn en dat onze rit van bijna een uur ten einde komt.

Blijf voor al deze nieuwsbrief volgen voor deel twee van de reis naar plantage Hanover.

DIANA SLUIJMERS-GAMBIER, SECRETARIS



Diana is de dochter van Elfriede Klas (Peetje Elfie) en Cornelis Gambier, kleindochter van Henry Klas (Ba Emie/ Baimie) en Johanna Isabella Renfrum (Saja).

Ik ben doelgericht, goed georganiseerd, pitbull. Klussen die ik oppak, pak ik met groot enthousiasme op en voortvarend aan en ik ben ervan overtuigd de klus te kunnen klaren.

Mijn bijdrage aan Hanover:

Hanover promoten, de erfenis uit het verleden laten blijven bestaan. De geschiedenis van Hanover laten vertellen door onze ouderen, de nazaten en door

degenen die de geschiedenis van Hanover kennen. Deze geschiedenis opschrijven op o.a. internet met haar verhalen en foto's als nalatenschap voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

MARTHA KLAS, PENNINGMEESTER



Hallo familie, ik ben Martha Klas. Geboren op 16-08-1962 te Paramaribo. Dochter van wijlen Nicodemus Klas en Helena Klas-Maatsen.

Wat mij bezighoudt met betrekking tot plantage Hanover, is dat deze plantage niet verloven mag gaan. Daarom mijn inzet om samen met onze stichting en alle andere nazaten Hanover een warm hart toe te dragen.

Hanover is ons nagelaten door onze voorouders van kindskinderen. Hoe bijzonder is dat!

ELINE MIJNALS, VICE PENNINGMEESTER



Wie ben ik.

Mijn naam is Lydia Eline Mijnaals, maar ik word door iedereen Eline genoemd, omdat men dat makkelijker vindt. Ik ben dochter van Francis Panka en Wijlen Humphry Mijnaals. Ik ben 45 jaartjes jong en ben geboren in het district Para te Plantage Hanover. Ik ben daar

opgegroeid en heb er nog talloze schoolvakanties doorgebracht met andere nichtjes en neefjes. Het waren mooie en prachtige tijden die ik graag terug wil zien, daarvoor ga ik mij inzetten: om de plantage weer tot bloei te krijgen, om de gezellige en mooie tijden van vroeger nu weer terug te zien.

HELIANTHE NIJMAN, COMMISARIS



Ik ben Helianthe Nijman dochter van Rudi Nijman en Irma Klas. Ik ben de jongste uit het gezin van mijn ouders, geboren en opgegroeid in Paramaribo. Tegenwoordig ben ik woonachtig in Rotterdam en werkzaam bij de gemeente.

Zelf heb ik niet de "echte Glorietijd" van de plantage mogen meemaken, maar de weken tijdens de vakantieperiode waren toch wel van dien aard dat het voor mijn doen wel Glorietijd was en waarin ik heb mogen genieten van de voorouders die ons zijn voorgedaan en dierbaar blijven.

Mijn bedoeling is om samen met eenieder die welwillend is, te werken aan de structurele wederopbouw van ons aller geliefd plantage Hanover. Dit is sowieso niet een gemakkelijke klus en zal door vallen en opstaan, veel communiceren, begrip tonen voor elkaar en integriteit bereikt worden. Ik heb hart voor de plantage en heb geloof dat het zal lukken. Dit bezit wil ik koesteren en ervoor waken dat het niet verloren gaat maar standhoudt en weer zal gaan bloeien.

GILLAN MIJNALS, COMMISARIS



Gillan R. Mijvals, 17-07-1959, Par'bo Suriname

Opleiding: LTS met goed gevolg, MTS met goed gevolg, Stedelijke Muziek School te 's-Gravenhage ook met goed gevolg.

Werkzaam in het SFG te Rotterdam sinds 1994 in het Medisch Archief, de laatste anderhalf jaar op de Dialyse Afdeling.

Hobby's. Muziek luisteren en maken, voetballen.

Motivatie: Het deel uitmaken van een groep mensen die een doel hebben, en mijn bijdrage leveren.

NOLDA KLAS, COACH/ADVISEUR



Beste familie, vrienden en alle overige nazaten van plantage Hanover.

Ik ben Nolda (Dette) Klas, nazaat van Klas en Vreds (2 van de 7 kopers van Plantage Hanover). In 2014 ben ik toegetreden tot een belangenorganisatie die per mei 2014 Stichting Wi Anofru!

werd. In de stichting fungeer ik als coach/adviseur die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het bestuur van de stichting.

In mijn jeugd was het uitkijken naar de grote vakantie een stimulans om hoge cijfers te halen en over te gaan naar het volgend leerjaar. Want dan gingen de kinderen op vakantie naar plantage Hanover. In de jaren 60 was het vervoersmiddel de trein (draisine) tot Republiek en verder met de boot de plantage in. Na die nostalgische periode gingen wij met een busje. Vanwege de slakkengang van de bus kreeg deze trip de bijnaam A betre moro foetu.

Het zijn op plantage was voor mij een groot feest. De ontmoeting met de vele oma's, opa's, ooms, tantes, neefjes en nichtjes. De rivier was ons zwembad en leverancier van vele verschillende soorten vis.

Wij logeerden bij onze tante Christiana (Cha), (zus van wijlen onze moeder) en oom Joesoe. Het huis stond schuin tegenover de Kerk. Ik zou graag weer deze mooie tijden op de plantage willen beleven.

Als jij ook de gezelligheid weer terug wil brengen op de plantage doe dan met ons mee en word lid, donateur, vriend(in) van Hanover. Kortom PARTICIPEER!!

UIT NEDERLAND

SHOPPING TRIP NAAR KREFELD

Op 19 september heeft de stichting haar 1ste evenement gehouden: een dagtocht met de bus naar Krefeld in Duitsland. In het totaal zijn er 44 mensen mee gegaan: 41 volwassenen en 3 kinderen. We kunnen met recht zegen dat dit eerste evenement een groot succes is geworden.

Enkele uitspraken van de reizigers:

"Zou zeker weer meegaan en iemand meenemen, om de sfeer te proeven van familiaar Hanover"

"Prima ontbijt. Lekkere Surinaamse broodjes."

"Het was supergezellig"

En zo kan de hele nieuwsbrief gevuld worden.



Voor het hele verslag van dit evenement en de foto's neem een kijkje op [Krefeld september 2015](#).

KERSTMARKT IN AKEN

Ons volgende evenement staat ook al gepland voor 12 december. We gaan dan naar Aken, de gezellige kerstmarkt bezoeken. Voor meer informatie kun je terecht op onze website ([Kerstmarkt in Aken](#)) of stuur een e-mail naar busreis@wianofru.nl en zet "info kerstmarkt in Aken" in de onderwerp regel.

UIT SURINAME

6 SEPTEMBER 2015: bijeenkomst StiJoHa

Op 6 september heeft de stichting Jongeren Hanover (StiJoHa) een bijeenkomst gehouden te voor de nazaten van plantage Hanover/Mawakabo te Maripakondre (district Para).

Henry Klas gaf aan dat Stichting Jongeren Hanover de nazaten bijeen heeft geroepen om van gedachten te wisselen over: *hoe verder te gaan met de plantage*. Het was jammer dat er niemand van het plantagebestuur aanwezig was bij de bijeenkomst.

Stelling: andere plantages komen vooruit, maar in Hanover lijkt er stilstand te zijn. Plenair konden de aanwezige ingaan op 3 vragen en er is een actiepuntenlijst opgesteld. Kijk op de website voor het [verslag en de actiepunten](#).

24 OKTOBER 2015: ALV

Op 24 oktober 2015 is door het bestuur van plantage Hanover haar eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden sinds hun aantreden, ruim 3,5 jaar geleden.

De vergadering is ordelijk begonnen. Er waren ruim 50 nazaten aanwezig, mede door het busvervoer dat is gesponsord door stichting Wi Anofru! De vergadering is door wanorde verdaagd.

Eén van de grootste ergernissen van de aanwezigen was gebrek aan communicatie van het bestuur. Daarnaast werd ook de lage betrokkenheid van de nazaten benoemd.

De nazaten eisen van het bestuur dat het alsnog verantwoording (o.a. financieel) over de afgelopen 3, 5 jaar aflegt. De penningmeester was afwezig.

De verkiezingen zijn gepland op 07 februari 2016. Acties van het bestuur zullen vanaf 24 oktober daarop gericht zijn.



Dat het bestuur sinds 2012 geen ALV heeft gehouden wijt zij zelf aan oriëntatietijd en de tijd die zij daartoe niet had vanwege het blussen van brandjes (o.a. gronddispuutjes te Mawakabo).

Een journalist van de krant "Dagblad Suriname" deed verslaglegging van de ALV. Deze is inmiddels [gepubliceerd in de krant van 2 november jl.](#) De datum voor de verdaagde vergadering/ALV wordt nog vastgesteld en bekendgemaakt. Het bestuur heeft toegezegd dat de ALV nog dit jaar gehouden zal worden.

Wij houden u over de voortgang en de ontwikkelingen op de hoogte.

WEBSITE

We zijn druk bezig om onze website te voorzien van steeds meer informatie. We hebben daarbij ook jullie hulp hard nodig. Wie weet er leuke verhalen of kent er anekdotes over de plantage? Vertel ze ons! Wij kunnen deze dan op de website plaatsen. Foto's of filmpjes over Hanover zijn ook welkom. Laten we er de website van ons allemaal van maken: van Wi Anofru!

TOT SLOT

Wij hopen dat jullie onze eerste nieuwsbrief leuk hebben gevonden. De nieuwsbrief gaat eenmaal per kwartaal verschijnen met meer nieuws over de stichting en onze plantage.

Wil je de nieuwsbrief per e-mail krijgen, dat kan ook: stuur een mailtje naar info@wianofru.nl en zet in de onderwerp regel "nieuwsbrief toesturen".